

Innehåll:	sid
Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille	2
Årsstämma 1981	4
Hässelby-karta återförd till Sverige	5
Sockenstämma Anno 1605	11
Verksamhetsberättelse 1980	13
Program februari - juni 1981	17
Fototävling	19
Medlemsavgifter	20

Bilagor:

Inbetalningskort för medlemsavgift i Gillet
Vårprogram från Stockholms läns hembygdsförbund

SPÅNGA FORNMINNES- OCH HEMBYGDSGILLE

Kan snart fira sitt 50-årsjubileum. Året var 1932 när verksamheten började. Fem år senare - 1937 - utkom Gillets första årsskrift, som man hoppades skulle bli årligen återkommande. Årsskrift nr 2 blev fördröjd och kom ut 1939 och den tredje kom först 1944.

Utgivningen stoppades sedan av krisårens pappersransonering och senare av hårt stegrade kostnader. Det skulle dröja till 1972 innan Gillet engagerade sig i någon publikation. Inför 40-årsjubileet utgavs då i samarbete med Stockholms Stadsmuseum boken "Spånga före Tensta".

Under flera år har man diskuterat frågan om en medlems-tidning. Den skulle förutom den vanliga programinformationen även innehålla kulturellt intressanta artiklar. De ekonomiska förutsättningarna har tyvärr saknats för att kunna förverkliga önskemålet.

Stockholms kulturnämnd har emellertid under de senaste åren beviljat visst ekonomiskt stöd till de elva hembygdsföreningarna inom kommunen och för Spånga hembygds-gille har bl a tillstyrkts ett bidrag med 1.500 kr "till förberedelse för utgivning av en föreningstidskrift".

Under det gångna året har Gillet i donation efter framlidna medlemmen Eleonora Forsemann erhållit ett penningbelopp på närmare 40.000 kronor. Gillets rådsledamöter har funnit det vara lämpligt att den årliga avkastningen från denna donation används till finansiering av tidskriften.

En redaktionskommitté är nu tillsatt och publikationen har döpts till "SPÅNGA-BYGDEN" och beräknas kunna utkomma två eller tre gånger årligen.

För att projektet inte ska bli en tillfällig företeelse krävs emellertid stöd och medverkan från Gillets medlemmar och andra intresserade. Redaktionskommittén väntar sig därför hjälp och uppslag inför kommande arbete med tidskriften.

Vi hoppas och tror att vårt nya organ SPÅNGA-BYGDEN skall bli en inspirationskälla för alla som har historiskt intresse för våra trakter och att det blir en välkommen informationskälla för Gillets medlemmar.

Karin Jonsson Sixten Källberg

GILLET'S ÅRSSTÄMMA 1931

HÅLLES SÖNDAG 8 MARS KLOCKAN 15

I SPÅNGA FÖRSAMLINGSHUS VÄRSTA ALLE 1

UNDERHÅLLNINGSPROGRAM MED

ETT 30-TAL MEDVERKANDE.

SE SIDAN 17,

HÄSSELBY-KARTA ÅTERFÖRD TILL SVERIGE

Av *Gösta Selling, fd riksantikvarie*

Våren 1979 såldes hos den bekanta auktionsfirman Sotheby i London en stor samling svenska stadsplaner och kartor, både tryckta, graverade och handtecknade. Det väckte en del uppmärksamhet att de svenska ägarna ansåg det lämpligt att salubjuda dem i utlandet. En del av samlingen hade enligt uppgift hopbragts i slutet av 1800-talet av en greve Sparre, andra härstammade från Bonde-godset Trolleholm i Skåne, bekant för ett väldigt bibliotek och en stor kartsamling.

Hur många nummer på auktionen som kunde återförvärfvas till Sverige vet man inte - många var kopior eller dubblettexemplar - men några ropades in av svenska institutioner, bl a den här reproducerade kartan av Hässelby gård i Spånga från 1652, som Kungl Biblioteket förvärvade (sid 6 och 8). Den är intressant ur flera synpunkter. Den visar hur en gammal bondebygd förvandlas till en av Stockholmstraktens många stora sätesgårdar och ger oss samtidigt ett besked om själva herrgårdens tillkomst, som hittills saknats.

Ett delvis bevarat gravfält som ligger strax öster om gården vittnar om att Hässelby varit bebott sedan förhistorisk tid. Under medeltiden låg här en by med tre gårdar. Av dessa var Norrgården och Sörgården skattehemman, d v s de innehades av självägande bönder, som betalade skatt till kronan. Mellangården var åtminstone sedan 1500-ralet ett frälsehemman, som innehades av en adelsman och var befriat från kronoskatt.

När riksstyrelsen under Gustav II Adolfs tid centraliserades till huvudstaden blev det vanligt att de höga adliga ämbetsmännen skaffade sig stora jordegendomar i Stockholmstrakten genom att köpa ihop byar och gårdar och där anlägga s k säterier. Dessa var befriade från kronoutskylder, men jorden skulle brukas väl och gårdarna vara ståndsmässigt bebyggda. Så tillkom under 1600-talet de många slottslika sätesbyggnaderna runt

Geometrisch Offentnung der Pflanzung in Sverin
 Sverin und Sverinens Grund in Sverin. Geometrisch Offentnung der Sverin in Sverin.



Geometrisch Abstritung på Håssleby Gårdh i Spånga
 sochn och Sollemtuna häradt belägen. Abstritat A°1652 in Aug.
 Sigh. Peter Mehnlöös Kungl. Biblioteket, Stockholm

huvudstaden. I västerort kan utom Hässelby nämnas Karlberg, Ulvsunda, Åkeshov och Görvåln, men listan kan mångfaldigas.

Den som skapade säteriet Hässelby var riksrådet och presidenten i Bergskollegium Carl Bonde. Omkring 1640 började han förvärva de tre gårdarna. Den sista, Mellangården, köpte han 1641 av Erik Karlsson Oxenstierna. Då hade han redan fått säterifrihet för sin nya egendom. Hur långt han kommit med sina byggnadsplaner för den nya gården när han 1652 avled, därom har man tvistat. Några har menat att han till stor del hunnit bygga de nya husen. Vid en ytlig titt på kartan "avritad i aug 1652" av lantmätaren Peter Mehlöös verkar det som den ena långa flygeln redan var uppförd. Studerar man kartan närmare och jämför med senare kartor, bl a en detaljerad mätning från 1731, finner man att den äggformade röda fläck, som bär påskriften "Häsleby Gård", är platsen där huvudbyggnaden och de långa tornprydda flyglarna nu reser sig. Tydligt är byggnadsplatsen fixerad och kanske har schaktningarna börjats, men något hus har inte fått form, i så fall bör lantmätaren ha markerat det.

Den långa längan på kartan och det mindre huset vid den inhägnade trädgården tillhör Mellangården, som var den största av byns gårdar. Där kunde Bonde säkert logera under byggnadstiden. Ovanför (no om) gårdsplatsen ligger den kringbyggda Norrgården (märkt N.g.) medan de flesta av Sörgårdens hus redan är rivna.

Kartan ger oss besked om att det är Carl Bondes son, riksskattmästaren Gustaf Bonde, som efter 1652 uppfört både huvudbyggnaden och flyglarnaj sannolikt efter planer som fadern låtit utarbeta, kanske med den 1642 mördade Simon de la Vallée som arkitekt. Men han utnyttjade Simons son, Jean de la Vallée, som arkitekt. Tillsammans besökte de Hässelby 1655, det år då också trädgården utstakades. I den aldrig publicerade texten till Suecia berömmes Gustaf Bonde, som har fullbordat faderns planer: ett superbt palats med två flyglar efter god arkitektur, en vacker trädgård, alléer, fiskdamm och annat för nytta och nöje, för att inte tala om inredningen, som gör stället till ett av de vackraste i riket.



Detalj av karta över Hässelby av Lars Kietzling 1731
 på vilken gårdsområdet och vissa vägar markerats.
 Stockholms Stadsmuseum

Kartan har åtskilliga detaljer av intresse. Öster om byn är en "Springkälla" markerad. Nedanför trädgården på en bergknalle ligger en väderkvarn, som fanns kvar långt in på 1800-talet. Från trädgården går en väg ned till Mälarstranden, där den fordom livligt frekventerade Hässelby krog ligger med flera hus och brygga - vägen har i stort sett ännu samma sträckning och passerar den öppna Ormängen. Över ägorna går en "vinterväg från Svartsjö"; den lämnar stranden vid Hässelby brink strax söder om friluftsbadet och vittnar om den betydelse Mälar-isarna hade som bekväma trafikleder i gamla tider.

Ännu 1894, då greve Carl Trolle-Bonde gav ut boken om Hässelby arkivalier, fanns Peter Mehlöös karta från 1652 kvar på gården. Naturligt nog har varken greve Bonde eller auktionskatalogens författare i London kunnat tyda det egendomliga efternamnet. Nu har kartan efter utflykter till Skåne och London återbördats till hembygden.



Hesselby
Enligt Dahlbergs Suecia Antiqua

SOCKENSTÄMMA ANNO 1605

Under 1980 har rådets ledamöter förstärkta med ytterligare några personer två gånger, i Akalla-kyrkans ungdomslokal och Spånga församlingshus, framfört ett spel med rubricerade titel. Ännu ett framträdande är planerat den 26 april i Trappan, Vällingby Centrum (se vårens program, sid 17).

Spelet är skrivet av skriftvårdaren Erik Svedin efter ett protokoll från en sockenstämma i Spånga den 13 januari 1605, som rådsledamoten Lars Nahlbom, aktiv släkt- och arkivforskare, framtagit ur stadsarkivet och tolkat till nutids-svenska. Protokollet ger i koncentrerad form en intressant bild av samhällets funktion på den tiden. Som komplement till spelet gav arkivarien Sixten Källberg en resumé över samhällsutvecklingen i landet och bebyggelseutvecklingen i Spånga under historisk tid. Vid båda tillfällena röntes såväl spelets innehåll som framförandet stort intresse och livlig uppskattning med önskemål om flera liknande program.

Kanske kan nämnda önskemål också bli tillgodosett. Ty förutom angivna protokoll har framtagits samtliga sockenstämmo-protokoll fram till 1862, då sockenstämmoinstitutionen upphörde för att delas i kommunal- och kyrkostämma för den borgerliga respektive kyrkliga kommunen. Under 1981 kominer dessa protokoll att genomgås systematiskt, tolkas och renskrivs. Därefter avser rådet att ge ut dem i tryck så att de blir tillgängliga för alla som har intresse därav.

För dem som så önskar finns emellertid möjlighet att redan under förberedelsearbetet få del av protokollens innehåll. Ovannämnda genomgång kommer nämligen att ske i form av en studiecirkel under ledning av Lars Nahlbom varannan måndagkväll under såväl vår- som höstterminen, till vilken intresserade medlemmar härmed inbjudes. Det blir ju samtidigt en instruktion och övning i att läsa gamla handskrifter, vilket kan vara till nytta vid egna släkt- och andra arkivforskningar. Anmälan om deltagande bör göras snarast till Nahlbom (760 37 27) eller Källberg (36 41 09)~

På följande sida visas några bilder från spelets framförande i Akalla-kyrkan.



Foto
Gunnar Jansson

Olle Viderud (sockenskrivare), Ivar Ahlström (klockare)
Erik Svedin (kyrkoherde)



Foto
Stefan Källberg

Ulla Värnnäs (Ulrika Persdotter), Gunhild Svedin
(Gunnil Larsdotter), Jane Hamilton (Rakel Hansdotter)



Foto
Vojta Klecka

Erik Svedin (kyrkoherde), Arne Jansson (Jöran i Flysta)
Karl Svedin (Olof i Hjulsta), Sixten Källberg (Michel i
Sundby), Lars Nahlbom (Lars i Hansta), Nils Forsberg
(Erik i Grönsta), Stig Eriksson (Erik Timmerman)

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1980

Rådet för Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille får härmed lämna följande berättelse för verksamhetsåret 1980.

Rådets sammansättning har varit följande:

Ålderman	Olle Viderud
Stadman	Jane Hamilton
Skriftvårdare	Erik Svedin
Kassavårdare	Hans Lindbergh
Arkivarie	Sixten Källberg
Stugfogde	Ivar Ahlström
Bisittare	Åke Björklund
	Stig Eriksson
	Arne Jansson
	Lars Nahlbom
	Anna Greta Rustas
Ersättare	Karin Jonsson
	Gun Larsson
	Olof Lindberg

Granskningsmän har varit Bengt Akalla och Gustav Antonsson med Tore Hultman som ersättare.

Valberedningskommitté till årsstämman är Lennart Elbe och Anders Holmqvist.

Rådssammanträden har hållits och protokollförts vid sex tillfällen, varjämte en del ärenden avhandlats genom kontakter per telefon eller speciella sammanträffanden.

Årsstämman hölls i Spånga församlingshus den 16 mars, varvid agronom Bertil Lilliehöök höll ett föredrag "Från bonde-land till modern tätort" beledsagat med miljöbilder från hela världen. Ett 60-tal medlemmar deltog.

Mötesprogram av kulturhistorisk karaktär har i övrigt behandlat: "Järvafältet i förvandling", anförande med bildvisning av Sixten Källberg jämte sång av Margareta Kjellberg i Akalla Träff den 2 mars med ca 60 deltagare; "Sockenstämma Anno 1605", ett spel sammansatt efter ett socken-

stämmoprotokoll från 13 januari 1605 i Spånga klockarstuga, har av Rådets ledamöter och ytterligare några personer framförts vid två tillfällen, 20 januari i Åkalla och 19 november i Spånga församlingshus, publikantal 50 resp. 60.

Brasaftnar i Mellangården har anordnats två torsdagkvällar: 10 april improviserat program då de ca 20 deltagarna bidrog med uppläsning och minnesberättelser; 13 november program kring renässansmusik med Gunnar Englunds trio, 20 deltagare.

Akalla By, Storgården och Mellangården har visats för allmänheten första söndagen i varje månad med några undantag. Vid ett par tillfällen har program anordnats: "Husförhör" under ledning av kyrkoherde Stig Jonsson 2 november och "Adventssånger" med Annika Jonsson och Gunilla Stephen 7 december.

Visningar har skett 47 söndagar, varvid 604 personer har antecknat sig i besöksboken. Totala besöksantalet torde kunna beräknas till det dubbla. Förutom rådsledamöterna har Gunnar Södersten och Harald Andersson flitigt medverkat som stugvärdar. Till god hjälp för stugfogden har Södersten även fungerat som "hustomte" med ständig tillsyn. Genom hans förmedling har Mellangården även vid flera tillfällen nyttjats av pensionärerna i Åkalla, för vilket de tackat genom handräckning i den inre vårdsnaden. Inkluderande pensionärernas och rådets egna aktiviteter har Mellangården nyttjats vid 17 tillfällen med 398 deltagare.

Studiebesök och utflykter har förekommit i samverkan med Stockholms läns hembygdsförbund och Spånga Konstförening: "Båtgravar i Vendel, Valsgårde och Suttén Hoo" på Historiska museet 5 maj, Fredens och Duvbo kyrkor i Sundbyberg 22 maj, Eldhs ateljémuseum 29 maj. I medeltal har ca 25 medlemmar deltagit.

Kulturhistorisk vandring med beseende av lämningar och bebyggelseutveckling från tidig bronsålder till våra dagar genom Nälsta, Flysta och Sundby företogs 29 juni med ett 30-tal deltagare. Ledare Stig Eriksson och Erik Svedin.

Speciella visningar har gjorts 27 maj "Fornlämningar och bebyggelsehistoria i Nälsta" för ca 50 lärare i Nälsta rektorsområde, 21 september motsvarande i Husby-Akalla för ett 30-tal synskadade. Dessa leddes av Erik Svedin.

Nygammalt i Spånga Folkan anordnas en torsdagkväll varje månad av Västerorts kulturkommitté med Inga Tobiasson som programvärd. En gång vår och host har Gillet medverkat till servering och underhållning.

Akalladagen och Julmarknaden har traditionellt arrangerats i samverkan mellan ett flertal föreningar i Akalla 7 septem ber resp 14 december. Därvid har Gillet medverkat med gårdsvisning och historisk promenad vid förstnämnda och gårdsvisning, knyppling och ljusstöpning vid sistnämnda. För knypplingen svarade Gerda Stenberg och för ljusstöpningen Solveig Johnson, Ingegerd Sundeby och Kerstin Wellner. Samtliga ljus, en del broschyrer, Akalla-kort m m såldes av Lisa Hammarlund och Harald Andersson. De nämnda samt musikanter från Västerorts spelmanslag förplägades av Gunhild Svedin och Jaja Netteberg.

I donation efter avlidna medlemmen Eleonora Forsemann har erhållits ca 40.000 kr jämte en del böcker och föremål, som införlivats med samlingarna i Mellangården.

Samlingarna i Mellangården har förutom ovan nämnda berikats med en del gamla bruksföremål från Värsta gård, vilka skänktes av Gudrun Strokirk när hon avflyttade därifrån.

Vykort från Akalla By har framställts efter initiativ och fotografering av Sixten Källberg. Dessa försäljs genom ICA-butiken i Akalla, kvartersgården i Akalla By och enskilda personer samt vid Gillets gårdsvisningar. Korten har rönt livlig uppskattning och åtgången har varit god. Första upplagan på 3.000 slutsåldes på kort tid och samma antal har nybeställts.

Spånga-filmen som inspelades i anslutning till Spångas inkorporering med Stockholm den 1 januari 1949 och som Gillet förvärvade 1979 har visats på ett flertal föreningsmöten huvudsakligen genom Nils Forsbergs medverkan.

Gillet är anslutet till Riksförbundet för hembygdsvärd, Stockholms läns hembygdsförbund, Stockholmstraktens hembygds-krets, Samfundet S:t Erik, Spånga föreningsråd samt Västerorts och Järva kulturkommittéer. I flera av dessa ingår medlemmar från Gillet som styrelseledamöter. Vid de

olika organens års- och medlemsmöten har Gillet varit representerat.

Gillet är också representerat i Kulturförvaltningens stadshistoriska referensgrupp.

Samverkan har förutom med ovan nämnda förekommit bl a med Stockholms Stadsmuseum samt ett flertal lokala föreningar, i synnerhet Spånga Konstförening.

Ekonomiskt stöd har erhållits från Kulturnämnden för Mellangårdens hyreskostnad, administration samt speciella inköp och åtgärder och från Järva och Västerorts kulturkommittéer för programkostnader.

Gillet's medlemsantal var vid årets slut 312 (varav 92 familjemedlemmar) vilka före årsskiftet erlagt avgift. Därtill kommer f n 49 ständiga medlemmar.

Ett varmt tack

vill Rådet framföra såväl till i berättelsen omnämnda som andra, vilka vid olika tillfällen medverkat i Gillets aktiviteter. Slutligen tackar vi samtliga medlemmar för den uppskattning som visats oss i vårt arbete. Vi tillönskar Gillet och dess medlemmar ett framgångsrikt och angenämt år 1981.

Spånga i januari 1981

Rådet för Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille

Jane Hamilton
Stadman

Erik Svedin
Skriftvårdare

P R O G R A M F E B R U A R I - J U N I 1 9 8 1

GILLET'S ÅRSSTÄMMA

hålles söndag 8 mars kl 15.00 i Spånga församlingshus'. Verksamhetsberättelse för 1980 återfinns på sidorna 13 t o m 16.

I tur att avgå vid stämman är åldermannen, som årligen utses, samt radsledamöterna Åke Björklund, Stig Eriksson, Jane Hamilton, Anna Greta Rustas och Erik Svedin. Rådsledamöter har tvåårig mandattid. Ersättare och granskningsmän väljs för ett år. Då bl a åldermannen avböjt återval är det angeläget att medlemmarna till valberedningen lämnar förslag till kandidater. Valberedningens ledamöter är Lennart Elbe (0756-448 22) och Anders Holmqvist (36 41 07).

Förutom årsmötesförhandlingar blir det ett gediget underhållningsprogram med sång, musik och dans från svunnen tid framfört av RENASSANSKÖREN under ledning av Gunnar Englund och dansgruppen FARANDOLE.

Dessutom kaffeservering. God tillslutning väntas.

SOCKENSTÄMMOPROTOKOLL

från tiden 1604-1862 genomgås, tolkas och renskrives i studiecirkelform med början 26 januari och därefter varannan måndag kl 19.30 i Spånga församlingshus. När detta läses har alltså cirkeln startat, men det går ändå bra för intresserade att hoppa in efter anmälan till Lars Nahlbom (760 37 27) eller Sixten Källberg (36 41 09). Se även artikel på sidan 11.

NYGAMMALT I SPÅNGA FOLKAN

blir det även denna säsong en torsdagkväll kl 19.30 varje månad med Västerorts kulturkommitté som huvudarrangör med Inga Tobiasson som programvärd. Gillets medlemmar är välkomna varje gång men allra mest torsdag 19 februari då Gillet är medarrangör. Nästa "Nygammalt" 26 mars.

AKALLA BY

med sina gamla gårdar och sin kulturhistoriska miljö visas för allmänheten första söndagen i varje månad kl 12 - 15. Vid några tillfällen kan visningen kombineras med någon form av underhållning, information etc. Sålunda kommer Kistas kyrkoherde Stig Jonsson den 5 april kl 15 och förklarar innebörden av kyrkliga helgdagar som bl a förekommer under fastlagstiden.

OBS. Ingen visning i Akalla 7/6 (pingstdagen) och 5/7.

BRASAFTON I MELLANGÅRDEN

i Akalla By torsdag 23 april kl 19.30. Då presenterar Nils Forsberg i ord och bild sitt hemlandskap Västmanland. Västmanlänningar är välkomna med bidrag (ring Nils 36 03 25) - eller för att kolla riktigheten av hans beskrivning! Vi andra kommer naturligtvis med största intresse för att få veta något vi inte visste förut, kanske även smaka någon speciell landskapsrätt.

SOCKENSTÄMMA ANNO 1605

(presentation i särskild artikel) uppförs för tredje gången och då i Trappan, Vällingby Centrum, söndag 26 april kl 15.

Spelet om sockenstämman ingår som program under den hembygdsutställning som Västerorts kulturkommitté arrangerar i Trappan 8 april - 3 maj tillsammans med hembygdsföreningarna i området. Gillet kommer även att bidra med utställningsmaterial. Detaljprogram utsänds genom Kulturkommittén och publiceras i lokalpressen.

VALBORGSMÄSSOFIRANDE

blir det som vanligt i Akalla By torsdag 30 april genom samverkan mellan ett flertal föreningar. Programmet är ännu inte fastställt varför vi hänvisar till notiser i Västerort och Järva Nyheter.

HANSTA-OMRÅDET

är f n aktuellt för planerad bebyggelse. Det är även intressant av andra orsaker: Hägerstalunds gård, järnåldersgravfält, runsten, säregen växtlighet och en i somras nyupptäckt bronsåldersboplatz. Alltså flera goda skäl till att vi lagt säsongens kulturhistoriska vandring dit. Söndag 24 maj kl 12 samlas vi vid vägskälet mitt emot skylten som visar till Akalla Centrum för strövtåg i området. Gångväg ca 3 km, beräknad tid ca 3 timmar.

MIDSOMMAR I AKALLA BY

firas liksom Valborgsmässan traditionellt i samverkan mellan flera föreningar. Programmet är inte detaljplanerat varför vi liksom förut hänvisar till lokaltidningarnas spalter om vad som händer i västerort.

STOCKHOLMS LÄNS HEMBYGDSFÖRBUND

inbjuder i sitt vårprogram till ett flertal intressanta kurser och studiebesök. Programmet biläggs vår tidning. I de fall anmälan om deltagande erfordras kan rådets ledamöter förmedla detta.

FOTOTÄVLING

"Det fina med MIN hembygd" är temat för en fototävling som anordnas under våren av Stockholms läns hembygdsförbund. Tävlningen går i två klasser: färgdia och svartvita bilder. Sista dagen för inlämning av bidrag 1 juni.

Tävlingsfolder med utförligare information kan rekvireras per telefon 42 27 48 eller erhållas i samband med Hembygds-gillet's aktiviteter.

MEDLEMSAVGIFTEN

för 1981 är 20 kr för enskild medlem eller första medlemmen i familjen samt 5 kr för ytterligare medlemmar från samma familj.
Inbetalningskort bifogas.

Tyvärr måste vi konstatera att en del medlemmar inte betalt sin årsavgift för 1980. De som vet med sig höra till dessa har ännu möjlighet att reparera skadan. Vi vill ju ogärna stryka medlemmar för bristande avgiftsbetalning, men om årsavgiften uteblir två år i rad ser vi oss nödsakade till detta.

NYA MEDLEMMAR VÄLKOMNAS

och medlemskap erhålles enklast genom insättning av årsavgiften (se ovan) på Gillets postgiro som finns angivet längst ned på denna sida. Där finns även telefonnummer till några av rådsledamöterna, som kan lämna upplysningar om Gillets verksamhet utöver vad som framgår av denna tidnings innehåll.

SPÅNGA FORNMINNES- OCH HEMBYGDSGILLE

Postadress: Box 8071, 163 08 SPÅNGA Postgiro: 26 50 62 - 0

Skriftvårdare	Erik Svedin	36 62 93
Kassavårdare	Hans Lindbergh	760 87 21
Redaktion:	Sixten Källberg	36 41 09
	Karin Jonsson	36 00 23